

Norsk Drømmetur 2013



*Mødested er
Brevik Camping
ved Vätternsøen
den 15.juni 2013*

Vi ankommer til pladsen, næsten som de sidste og hilser på deltagerne. Nogle få kender vi fra andre ture og det bliver selvfølgelig et hjertelig gensyn. Andre er nye ansigter, som vi skal til at lære at kende i den næste måned. Atmosfæren er positiv og vi samles ved langbord på græsplænen. Desværre forstyrret af mange små fluer. Vi spørger lejrchefen om de stikker, men han mener det bare er små fluer. Det viser sig ikke er tilfældet. Vi må næste morgen konstatere, at mange er angrebet af små myggestik fra den "flue", der på svensk hedder "knott" og de er et særdeles ubehageligt bekendskab. Næste morgen er idyllen dog genskabt med en sol, der skinner og skaber både varme og et blinkende lys over søen. Der er nybagte og varme rundstykker til alle og det skal blive en god tradition på hele turen.

DAG 1. Brevik Camping - Oslo.

Det er lørdag morgen og de første bryder snart op, men som turleder venter vi til alle er kørt. Jeg har lagt turen så den går



nord om Vänern, som jeg vurderer til at være en mere interessant rute end ad E6 langs kysten. Flere GPS-maskiner ville absolut syd om søen og så ad E6, så der blev lidt undervisning i at tvinge maskinerne ad den rette rute. Det er herlig sommer, men som dagen skrider frem, truer store skyer over søen og ikke alle kommer til Oslo uden at få en ordentlig skylle, vi bliver dog forskånet for dette.



Dag 1 forløber som køretur via utrolig smukke landskaber nord om Vänern.

I Karlstad møder vi E 18, som vi følger mod vest. Frk.Larsen (GPS'sen) gjorde dog knuder ved Mariestad og ville ikke have os ad den rute vi havde valgt, så vi måtte have kortbogen frem og køre ad den valgte rute. Det skal senere vise sig, at maskinen aldrig lavede den slags numre mere. Alligevel kører vi forkert i Oslo, selvom Vidar havde givet en tydelig besked. Uha, det koster flere bip i brobizzen for at komme ad ret vej. Vi var nu ikke de eneste, der kørte forkert, men alle var nået i mål, da vi ankommer til Bogstad Camping.

Vidar ventede utålmodigt på, at vi skulle ankomme, så det blev et hjerteligt gensyn med ham og Rannveig. Vi havde lært dem at kende på turen "Belgiske højdepunkter". Vidar skulle vise sig at blive en stor hjælp på hele turen og jeg blev glad for at han overtog pligten med at køre sidst hver gang vi skulle forlade en campingplads. Vores Berlingo er jo ikke den hurtigste bil, men som ved andre ture er det en praktisk og rummelig bil. Vi stopper også tit op undervejs, ikke mindst for at fotografere.

DAG 2. Oslo.

Jeg havde uddelt "uniformer" i form af en T-shirt med turens logo og dagen startede med at vi blev fotograferet. Det norske



Vidar er ikke med på billedet, han er fotografen

**NORSK DRØMMETUR
2013**

blad "Bobil & Caravan" havde ønsket at få sådan et foto. Så det fik de, Vidar har internetforbindelsen, så jeg kunne sende et billede med en lille tekst på.

Der var enighed om, at det logo kunne vi godt

være bekendt. Lidt over middag stod den bestilte bus parat ved indgangen og guiden var også kommet. Det var en rar ting for mig at mærke at internetarbejdet havde fungeret. Det var også en god guide, der gjorde sig umage med at tale tydeligt og langsomt, så alle kunne forstå hvad der blev sagt.

Turen gik først over Holmkollen skianlæg. Det store tårn kunne ses fra campingpladsen og var da også nabo til denne. Ad utrolig snoede veje kørte bussen opad, opad, opad. Oslos gader syntes at være den rene himmelstige.

Vigelandsparken med de utrolige skulpturer, der viser menneskets liv fra fødsel til død i utrolig mange aspekter. Guiden var særdeles kyndig og gennemgik en hel del af skulpturerne og kunne forklare en masse om kunstnerens ambitioner og hensigter.



Hvad skal man som arrangør vælge af seværdigheder, når tiden er begrænset til 4 timer? Jeg havde erfaret at Kon Tiki museet havde gennemgået en tilbundsående opgradering i løbet af vinteren 2012-13, så det havde jeg valgt, selv om vi havde været der før og det havde mange andre også. Men den nye udstilling havde virkelig gennemgået en positiv forandring. Væk var det støvede indtryk og det kedelige lys. Mange animationer gjorde også, at det til trods for vor knappe tid var muligt at få et godt indblik i baggrundsstoffet. Og se så den store hvalhaj under flåden. Direkte gy-seligt!

Vi blev kørt rundt i Oslo's gader



og fik et godt indtryk af byen. Chofføren brød da også ind med adskillige kommentarer undervejs.

Dag 2 er formiddag "fri" og med fotografiering, spadseretur i omegnen og bustur om eftermiddagen.

Turen sluttede for så vidt i centrum, hvor Britt og Per havde nogle flere museer de ville besøge og Ruth, Rita og Kurt havde fået billetter til en balletforestilling i operaen. Den har til huse i en helt ny bygning, som er virkelig imponerende og den tiltrækker mange turister, ikke mindst fordi det var muligt at gå en tur på taget. Resten af selskabet returnerede til campingpladsen. Vi nød sommervarmen og til min overraskelse fik jeg besøg af Asbjørn Aune, som jeg kender via internettet. Vi fik en hyggelig sludder inden dagen sluttede. Dog ikke med langbord denne aften, hvor alle var mæt af dagens oplevelser.

